

‘De stenen asbak’



De 72-jarige Sjannie de Leeuw met in haar hand haar favoriete voorwerp: een stenen asbak, in de vorm van een Javaan die een tabaksblad vasthoudt. FOTO: STICHTING CULTUURBEHOUD BREDA

Het project Senioren in Breda is op zoek naar verhalen van mensen over hun favoriete voorwerp. Waar ze nooit afstand van zullen doen.

Het favoriete voorwerp van Sjannie de Leeuw is ‘n stenen asbak in de vorm van een Javaan met een tabaksblad. Sjannie (72) vertelt: „Mijn moeder heeft de asbak cadeau gekregen van haar moeder toen ze 25 werd. Ik was toen 5 jaar. Een luxe cadeau in die tijd, we spreken over 1944. Jarenlang stond de asbak op tafel, als je binnen kwam zag je ‘m meteen. Wanneer iemand die asbak oppakte,



deed men dat vaak met de hand om het hoofd van de Javaan. Dan riep mijn moeder: ‘Oh, pas op voor mijn asbak!’. Mijn man, Jacques, was erg gesteld op de asbak. Toen hij voor het eerst bij ons thuis kwam met zijn jongere zusje Toos, zag zij

de asbak en riep, wijzend op de Javaan die het tabaksblad vasthield: ‘Oh, het is net onze Sjaak!’. We moesten daar heel hard om lachen en het is ons altijd bijgebleven.” Na de dood van haar moeder kwam de asbak in het bezit van Sjannie. Al die tijd bleef deze in de voorkamer staan op een mooie plek. Voor kleinzoon Martin is de asbak heel belangrijk. Die was er namelijk altijd en Martin zal de asbak erven. „De asbak met het tabaksblad is een stille getuige van onze familiegeschiedenis.”

Meer over Senioren in Breda op www.cultuurbehoudbreda.nl

» Verhalen en voorwerpen van project Senioren in Breda!