

'Prent raadhuis...'



Hanneke van Overloop met de prent van het voormalige raadhuis in Roosendaal, waar haar moeder destijds werkte, toen ze in de gemeenteraad zat. FOTO: STICHTING CULTURBEHOUD BREDA

Het project Senioren in Breda is op zoek naar verhalen van mensen over hun favoriete voorwerp. Waar ze nooit afstand van zullen doen.

Het favoriete voorwerp van Hanneke van Overloop is 'n prent van het oude raadhuis van Roosendaal. „Het is 'n herinnering aan de stad waar ik geboren ben en waar ik 14 jaar lang mijn jeugd heb doorgebracht. Mijn moeder die toen in de gemeenteraad zat, werkte in het stadhuis. Maar dat deed mij niet veel. Toen zij afscheid nam, omdat wij naar Breda verhuis-



den, heeft ze die prent gekregen en gaf ze 'm een plekje waar ze er goed zicht op had. Later verhuisde zij naar de IJpelaar. Een van de poetsmeisjes daar kreeg tijdens het afstoffen van mijn moeder te horen dat dat de plek was waar zij altijd had gewerkt. Mijn moeder stond op, wees het

raam van haar werkkamer aan en zei: 'Kijk, achter dat raam was het'. Waarop het meisje zei: 'Oh, nou snap ik het! Dan bent u prostituee geweest'. Mijn moeder erg verontwaardigd natuurlijk, kreeg later wel excuses aangeboden door de leiding, die door 'n oudere poetsvrouw getipt was. Nu hangt de prent, na mijn moeders dood, bij mij. En als ik het afstof, moet ik nog vaak lachen om dit voorval. En ik bekijk dan ook nog eens die trappen, waar je als kind zo fijn vanaf kon springen.”

 Meer over Senioren in Breda op www.cultuurbehoudbreda.nl