

# Nassaudag Breda

Tweede Pinksterdag – 9 juni 2014



Honderdvijftig jaar lang hebben de Nassaus op het Kasteel van Breda gewoond, een periode waarin zij de stad tot ontwikkeling hebben gebracht. Tijdens de Nassaudag Breda, tevens Landelijke Kastelendag, wordt in de geest van de Nassaus de rijke geschiedenis van Breda herdacht en gevierd.

Het begon allemaal met het huwelijk tussen Johanna van Polanen en Engelbrecht van Nassau in 1403. Door met Johanna te trouwen, werd Engelbrecht Heer van Breda. Zij waren het die de aanzet gaven voor de welvaart van Breda: de adel die tussen 1404 en 1566 op het Kasteel van Breda woonde, werkte als een magneet op de kunstsector, edelsmederij, design en architectuur. Nog steeds is er in Breda veel te vinden dat aan die adellijke smaakmakers van weleer doet herinneren. Breda: stad aan de Mark, met haar karakteristieke centrum, het bos, het water en de prachtige toren. Die bijzondere mix is te danken aan de Nassaus. Op Tweede Pinksterdag wordt dat gevierd met een gevarieerd programma!

## Opening van Koning Willem Alexanderbrug

11.00 uur | Nieuwe Prinsenkade

Op de Nassaudag wordt de Koning Willem Alexanderbrug officieel geopend. De brug vervangt de Trambrug en zal de nieuwe waterpoort van Breda gaan vormen.

Na ruim veertig jaar is de Bredase binnenstad weer bereikbaar voor grotere vaartuigen. De nieuwe brug geeft een impuls aan het watertoerisme en is daarmee van economische betekenis voor de binnenstad. Tijdens de feestelijke opening zullen de historische schepen onder de brug door de Bredase haven binnenvaren!



## Stadspicknick 12.00 uur | Park Valkenberg, ingang Kasteelplein / Kennedylaan / Catharinastraat

In het Valkenberg genieten bezoekers van de grote stadspicknick. Verschillende creatieve cateraars voorzien je van een lekkere én voedzame lunch. Vergeet niet je eigen kleedje mee te nemen om je in het park neer te vleien. Tickets à 5 euro p.p. zijn te koop bij de VVV (Willemstraat 17-19 of Grote Markt 38) of op de dag zelf in het Valkenberg.

## Blyde Incomste 13.15 uur | Park Valkenberg, Begijnhof, Kasteelplein, Kasteel van Breda, Grote Markt

Tijdens de Blyde Incomste maakten de Heren van Breda kennis met de stad en haar poorters. De eerste Blyde Incomste in 1404 was die van Engelbrecht I van Nassau samen met zijn 12-jarige echtgenote Johanna van Polanen. Dit was het begin van de verbondenheid van de stad Breda met het grafelijk huis Nassau. Meer dan 100 acteurs en figuranten spelen de Blyde Incomste na: een bonte stoet van ridders, adellijken, hovelingen, dichters en kwakzalvers verbeelden in zeven scènes het verhaal van de Nassaus in Breda.

## Kasteel van Breda 11.00 – 17.00 uur | KMA,

ingang Stadhouderspoort aan het Kasteelplein

Interactief kindertheater, rondleidingen en tentoonstellingen.

Ook is er het kampement van de Bergsche Battery. Oordoppen mee,

want hier wordt het kanon afgeschoten! Kinderen kunnen ponyrijden en chemische proefjes doen. Op de binnenplaats is er de hele dag muziek.

## Grote Kerk 12.00 - 17.00 uur | Kerkplein 2

De HOME Made markt is een bonte verzameling van ambachtslieden en kunstenaars. Om Bourgondisch van te genieten en inspiratie op te doen! Van 16.15 - 17.00 uur treedt de Nassau Harmonie Breda op.

## Huize Fluitman 12.00 - 17.00 uur |

Catharinastraat 10

Het project 'Hip Ambacht' van Stichting Cultuurbehoud Breda maakt oude ambachten zichtbaar. Kom kijken hoe vaklieden werken aan passementen, boekbinden, de restauratie van boeken en boekdrukkunst.

## Waalse Kerk 12.00 - 17.00 uur | Catharinastraat 83 bis

Tentoonstelling over de huwelijkspolitiek van de Nassaus. Demonstratie van maquettebouwer Paul Lindhout. In de SCHATtebollekes zijn de iconen van Breda in gebreide bollen verwerkt. Annelies Houtman bespeelt het publiek met haar harp.

## Breda's Museum 11.30 - 17.00 uur | Parade 12-14

Bezoek tijdens de Nassaudag gratis het Breda's Museum om de geschiedenis van de Bredase Nassaus en hun 'Sterke Stadt Breda' nader te verkennen.

## Bouvigne 12.00 - 17.00 uur | Bouvignelaan 5

Bezoek het kasteel en bezichtig de prachtige kasteeltuinen. Gidsen vertellen over de historie van Bouvigne terwijl buiten de valkenier demonstraties geeft.

## Historische vloot & de List met het Turfschip 12.00 - 17.00 uur | De Haven

Vanuit Etten-Leur varen historische schepen Breda binnen. Ze leggen aan in de haven of aan de Nieuwe Prinsenkade. Om 16.00 uur vaart het Turfschip binnen. Zal het ze lukken om de list nog eens uit te voeren en Breda terug te veroveren? Zorg dat je er bij bent en het allemaal zelf meemaakt!

