

## ‘Friese staartklok’



Sjan van den Dam: ‘Een klok is het mooiste cadeau wat je iemand maar kan geven. Het leeft, het tikt, je hoort hem altijd en hij gaat generaties mee...’. FOTO: STICHTING CULTUURBEHOUD BREDA

**Het project Senioren in Breda is op zoek naar verhalen van mensen over hun favoriete voorwerp. Waar ze nooit afstand van zullen doen.**

Het favoriete voorwerp van Sjan van den Dam (83) is ‘n Friese staartklok, een cadeau aan haar opa van zijn ouders, toen hij in het huwelijksbootje stapte op 29 mei 1885. Het is een bruidsklok, wat blijkt uit de bloemenkrans rond de wijzerplaat. Bij haar opa en oma hing de klok naast de bedstee. Haar vader erfde de staartklok. Hij hing in de kamer en zat zij er altijd



graag onder te lezen. Ze vond het getik zo’n mooi geluid. Ze vroeg haar vader, toen ze klein was, of ze de klok mocht hebben. Na zijn dood had hij in zijn testament opgenomen dat de klok voor haar zou zijn. De klok slaat keihard en haar moeder schrok daar ’s nachts van wak-

ker. Dit werd voorkomen met een touwtje. Dit touwtje heeft mevrouw Van den Dam laten zitten, want anders is de hele flat wakker. Het plaatje op de klok van het landschapje doet haar denken aan de fietstochtes met haar ouders naar Zevenbergischen Hoek waar haar opa en oma woonden, aan het weidse landschap, de velden en in de verte een kerktoren. Sjan: „Een klok is het mooiste cadeau wat je iemand kan geven. Het leeft, het tikt, je hoort hem altijd en hij gaat generaties mee”.

» Meer over Senioren in Breda op [www.cultuurbehoudbreda.nl](http://www.cultuurbehoudbreda.nl)