

'Bedeltje van Sam'



Wil van Bruggen met de ketting van haar man en het bedeltje (een kopje van een kind) dat ze van haar eerste toen één dag oude kleinzoon Sam kreeg. FOTO: STICHTING CULTUURBEHOUD BREDA

Het project Senioren in Breda is op zoek naar verhalen van mensen over hun favoriete voorwerp. Waar ze nooit afstand van zullen doen.

Wil van Bruggen heeft deze ketting gekregen van haar man Peter, op hun huwelijksdag. Het is een ketting met een bedeltje, een kopje van een kindje. Het is dus een heel belangrijk aandenken aan die dag en het staat symbool voor hun huwelijk. Het bedeltje is een heel ander (prachtig) verhaal. Haar dochter Petra raakte zwanger en toen zij beviel van de eerste kleinzoon



van Wil, mocht zij daarbij aanwezig zijn. Haar eigen zwangerschap en bevalling maakte veel indruk, maar aanwezig zijn bij de bevalling van haar kleinzoon maakte nog veel meer indruk. Wil kreeg het bedeltje van haar één dag oude kleinzoon! Hij hield het bedeltje vast in zijn

handje en het was voor haar! Wil heeft een bijzondere band met haar kleinzoon Sam. Ze heeft ook een speciale naam voor hem, die alleen zij mag gebruiken. En nu de kleinzoon wat ouder is, is de enige die nog een kusje krijgt, zijn lieve oma. Ze draagt de ketting met het bedeltje altijd, zelfs 's nachts en onder de douche. Niemand mag er ook aan komen. Ze heeft hem maar twee keer afgedaan. Dat was tijdens operaties die zij moest ondergaan.

 **Meer over Senioren in Breda op www.cultuurbehoudbreda.nl**

» Verhalen en voorwerpen van project Senioren in Breda!