

Ommuurd en afgeschermd

De titel van dit boek verwijst naar één van de meest geliefde historische plaatsen van de stad Breda: het Begijnhof. Zeven eeuwen begijnenwezen stemmen tot nadenken en leveren ons het Begijnhof van vandaag. Wellicht in de toekomst: een welverdiende plaats op de lijst van Werelderfgoed. In dit boek zijn pure en mooie beelden van het Bredase Begijnhof vastgelegd. Met passie voor de stad Breda en haar lieflijke Begijnhof wordt hier de eeuwenoude kruidencultuur gekoesterd. Een verrassend boek met niet eerder vertoonde foto's, verhalen en begijnenversjes.

Het is een informatief boek dat verhaalt van het leven van Begijnen onder het wakend oog van hun Juffrouw-Meesteres tot de grootse kennis van het gebruik van kruiden uit de natuur. ...*“That nature that is ever our Mistress”*... (Gaudí).



*Michael Jepkes:
In den hemel is
enen dans.*

Dit boek is zowel voor de liefhebber van historische cultuur als voor de 'florafiel' een echte aanrader!

ISBN: 978-90-9024687-1



9 789090 246871

Cora van Beek is bewoonster van het hof en houdt zich bezig met geschiedenis en archeologie in Breda. Zij heeft met verve alle bijzonderheden en typische eigenschappen van de kruiden verzameld. Zij schreef dit boek met een smakelijke mengeling van historie en kennis van kruiden.